

Kalmthoutse heide

Geschreven door Ingrid Van der Auwera

donderdag 21 februari 2019 21:15 - Laatst aangepast zaterdag 29 februari 2020 22:13

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar op 3-daagse !!

We gaan dit keer de provincie Antwerpen en Nederland onveilig maken, en de streek van de Kalmthoutse hei verkennen van 24-26 juli We overnachten in de Hotel de Volksabdij, in Ossendrecht, wat een prachtig oud internaat was, waar eerder werkloze jongeren werden opgeleid. Dit oud historisch pand is omgebouwd tot mooi hotel, waar 14 tweepersoonskamers voor ons gereserveerd zijn...en ook een paar 1-kamers....

<https://www.devolsabdij.nl/nl/>



Kalmthoutse heide

Geschreven door Ingrid Van der Auwera

donderdag 21 februari 2019 21:15 - Laatst aangepast zaterdag 29 februari 2020 22:13

Kalmthoutse heide

Geschreven door Ingrid Van der Auwera

donderdag 21 februari 2019 21:15 - Laatst aangepast zaterdag 29 februari 2020 22:13

We hebben echter het maximum aantal kamers geboekt, dus wie eerst inschrijft, zal ook als eerste de kamer kunnen bemachtigen. Zijn ze volzet, dan kunnen we het aantal kamers niet meer uitbreiden. Dus snel inschrijven is de boodschap. Wij zitten met een deadline, volgend weekend moet het hotel definitief het aantal kamers kennen. Dus gelieve voor vrijdagavond in te schrijven via de website van de Gijmelander.

Kalmthoutse heide

Geschreven door Ingrid Van der Auwera

donderdag 21 februari 2019 21:15 - Laatst aangepast zaterdag 29 februari 2020 22:13

Programma:

Ook dit jaar zal er een aanbod zijn voor zowel de fervente wandelaars als de hobby fietsers. We vertrekken opnieuw vanuit Gijmel met de fiets, op vrijdagmorgen, en we komen ook zondag met de fiets weer terug. Van de fietsers verwachten we dat je op voorhand je een beetje traint, zodat je minimaal een afstand van 75-80 km aankan met een gemiddelde snelheid van 15-16 km/u. Op dag 2 kan je dan kiezen of je opnieuw fietst of misschien mee gaat wandelen

Met de wandelaars rijden we per auto naar de vertrekplaats van de wandeling op vrijdag, om tegen de late namiddag naar het hotel af te zakken. Deze auto's nemen de bagage mee. Op zaterdag en zondag wordt er dan opnieuw een mooie wandeling uitgestippeld, waarna we met de auto's weer richting Gijmel afzakken. Maar je zou ook een fiets kunnen meenemen, en op dag 2 mee gaan fietsen. Voor de wandelaars mag je erop rekenen dat we tochten zullen maken tussen de 15-16 km. We zouden gezamenlijk het weekend kunnen afsluiten met een etentje in de Gijmel.

Prijs:

Voor een weekend van twee nachten, met uitgebreid ontbijtbuffet, vrijdagavond en zaterdagavond een driegangenmenu, inclusief drank aan tafel (wijn, pils, water, frisdrank en koffie/thee) zou dit op 200 Euro per persoon komen. De drank achteraf 's avonds en de lunch/picknick is hier niet inbegrepen

Tot vrijdag 6 maart zijn er 14 dubbele kamers en 3 enkele kamers gereserveerd voor de Gijmelander. Dan wordt alles definitief vastgelegd. Wie graag meegaat, gelieve zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 6 maart in te schrijven via onze website en 100 Euro per persoon voorschot te

Kalmthoutse heide

Geschreven door Ingrid Van der Auwera

donderdag 21 februari 2019 21:15 - Laatst aangepast zaterdag 29 februari 2020 22:13

storten op de rekening nr van de Gijmelander

BE47 7340 286202180

Uitgebreide info volgt later.

Seppe en Marleen, Theo en Frieda, Dany en Ingrid